

## Senioren-schaak in de Karl May stad

In de tweede week van juli werd deze zomer het wereldkampioenschap voor senioren georganiseerd in het Duitse Radebeul, in Saksen. De naam Radebeul zal menig lezer weinig zeggen, het is een voorstadje van Dresden, maar vooral bekend als woonplaats van de auteur Karl May. May schreef meer dan een eeuw geleden een serie avonturen romans die het generaties lang erg goed hebben gedaan als jongensboeken. Welke mannelijk lezer van middelbare leeftijd van deze regels herinnert zich niet de avonturen van Old Shatterhand en Winnetou ?

Radebeul is gelegen aan de rand van Dresden, en grenst aan een zogenaamde “wijnstraat”.



Een belangrijk cultureel centrum van Radebeul is het Karl May museum, waar men informatie kan vinden over de noord-amerikaanse indianen en hun cultuur, maar waar ook attributen worden tentoongesteld uit de avonturen romans, en de films die er in de jaren 60 over zijn gedraaid (met Lex Barker en Pierre Brice, weet u nog ?).

Als jongetje van ca. 12 jaar nam ik mij voor ooit nog het Karl May museum te bezoeken om de beroemde zilverbuks van Winnetou te zien. En ongeveer 47 jaar later, te gast in een hotel dat op ca. 300 meter is gelegen van het museum, heb ik de kans aan mij voorbij laten gaan. Het programma wat er in de vakantie-maanden voor de toeristen is georganiseerd, is eerder toegespitst op jongetjes zoals ik er destijds een was : je mag bijvoorbeeld met pijl en boog schieten.. ;-) De interesse is vervlogen.



Het wereldkampioenschap senioren voor teams in de categorieën 50+ en 65+ werd in Radebeul georganiseerd door het team wat ook al jaren lang garant staat voor het jaarlijkse ZMD zomertoernooi in Dresden. Speelomstandigheden, hotel en toernooiverloop waren dan ook uitstekend voor elkaar.

Op initiatief van Jeroen van den Bersselaar, speler van HMC den Bosch is rond de jaarwisseling al een team geformeerd van enkele schaakvrienden, om in de zomer deel te nemen aan dit evenement. Het team bestond (op bordvolgorde) uit Gerard Welling, Jeroen van den Bersselaar, Ludo Tolhuizen en Frits Obers. In deze bezetting waren wij als 17e geplaatst in een veld van meer dan 60 teams. Wereldkampioen zouden we wel niet worden, er speelden ook teams mee bestaande uit louter grootmeesters, met legendarische namen als Jussupov, Spielman en Ehlvest (om maar eens een paar voormalige kandidaten voor het wereldkampioenschap te noemen). Over ons uiteindelijk resultaat kan ik kort zijn, wij scoorden als team iets onder verwachting en eindigden dan ook enkele posities onder onze plaatsing. Jeroen en Ludo scoorden ongeveer volgens verwachting, en Frits – die bijna niet meer speelt – was in grootse vorm.

### Teo,Kok Siong (2213) – Obers,Frits (2113)

Radebeul, WK senioren 50+, 13.07.2018

[GW]

1.d4 ♘f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.♘c3 exd5 5.cxd5 d6 6.g3 g6 7.♙g2 ♙g7 8.♘f3 0-0 9.0-0 a6 10.a4 ♘bd7 11.h3 ♖e8 12.♘d2 ♖b8 13.♘c4 ♘e5 14.♘a3 ♘h5

[ Een scherpe variant van de Benoni die tientallen jaren geleden in de belangstelling kwam door de partijen Kortschnoi–Kasparov en Scheeren–Timman. Vooralsnog vermijdt wit verwickelingen.. ]

15.♙h2 f5 16.f4 ♘f7 17.♚d3 ♘f6 18.♙d2 ♘e4!?

[ Een ondernemende zet die eigenlijk twee uitroepetekens verdient omdat zwart hier het spectaculaire offer wat we weldra zullen zien al in zijn plannen had opgenomen ]

19.♘xe4 fxe4 20.♙xe4 ♚e7 21.♙f3 ♙f5 22.♚b3



22...♚xe2+!! [ De witspeler moet zowat van zijn stoel zijn gevallen na deze bominslag ] 23.♙xe2 ♖xe2+ 24.♙g1 [24.♙h1 ♙e4+ 25.♖f3 (25.♙g1 ♙d4+ 26.♖f2 ♖xf2 27.♙e3 ♖xb2 en wit kan opgeven) 25...♖f2 (Nog krachtiger dan rapen met 25...♖xd2) met winnende aanval ] 24...♙d4+ 25.♖f2 [25.♙h1 ♙e4+ is ook afgelopen] 25...♙xf2+ 26.♙g2 [26.♙f1 ♖xd2 met winnende dreigingen] 26...♙d4+ [ Wit geeft op ] 0-1

Deze partij bezegelde onze overwinning op het op papier sterkere Singaporese team.

U hebt ongetwijfeld uit voorgaande al gededuceerd dat de overgebleven speler – ondergetekende dus – een beroerd toernooi moet hebben gespeeld, en dat is een juiste gevolgtrekking. Wat al niet echt hielp was dat ik na de ervaringen in Fagernes eigenlijk aan een schaakpauze toe was, en in Radebeul ook nog eens enkele dagen werd geveld door een zomergriep (en we helaas geen invaller hadden meegenomen). Maar dat is onvoldoende excuus voor het rampzalig score verloop, niet eerder tevoren wist ik in een toernooi geen enkele partij te winnen... En dat ondanks een legio aantal kansen. Twee remises tegen wat betere tegenstanders, maar tegen zeven op papier (veel) mindere tegenstanders niets winnen en wel tweemaal verliezen : het voelt als mijn slechtste resultaat ooit.. :-( En uiteraard is mijn ratinggetal nu volkomen geruïneerd. Slecht nieuws voor Guus !

Geen partij of partij fragment deze keer. De kwaliteit was zo erbarmelijk dat ik dit de lezer niet wil aandoen, en bovendien zijn de notatiebiljetten enkele weken geleden linea recta in de prullenbak verdwenen.

Natuurlijk brak ik me bij terugkeer het hoofd over de oorzaak van mijn slechte spel, het tweede toernooi op rij. Is het ouderdom, hersenverweking, beiden, of een andere reden die samenhangt met mijn fysieke of geestelijke gesteldheid ? Ik kan u nu, enige weken later, met enige zekerheid medelen dat dat niet het geval is.

Want een week later heb ik deelgenomen aan het open toernooi van Nijmegen, een damtoernooi in dit geval. En hoewel dit spel me meer geestelijke en lichamelijke inspanning kost vanwege mindere bekwaamheid, speelde ik hier voor mijn doen uitstekend en scoorde ruim boven verwachting (22 ratingpunten winst).



Het ligt dus echt aan het schaken...

**Gerard Welling**